

Rekordstor brigad med rekordstort program

Lasse Simmons
Foto Mathias Falk



Mer än 80 svenskar deltog i jul- och nyårsbrigaden som totalt samlade över 160 deltagare. Och om någon trott att dessa tre veckor skulle bli slappa som en badsemester, så visade våra värddar snabbt att de planerat något annat och mycket bättre.

Fast det är inte endast programmets alla föredrag, resor med studiebesök, kulturinslag och arbete på fälten jag minns och saknar.

– Hur är det möjligt att så längta efter ett läger utan varmvatten, med inkvartering i trånga åttabäddsrum och där morgonens lycka är att hitta en fungerande toalett?

Svaret är gemenskapen på lägret, Campamento Internacional Julio Antonio Mella. Att varje kväll både var fest med musik och gav tillfälle att diskutera med

svenska och utländska kamrater. Stämningen på lägrets torg glömmes deltagarna aldrig.

Den svenska delen hade också en bra sammansättning. Det var lika många män som kvinnor och både över 50 år och under trettio fanns drygt 25 deltagare. Så även om de svenska brigadisterna gott kunde ha umgåtts mer över generationsgränserna behövde ingen vara ensam.

Redan första morgonen gol den elektroniska tuppen klockan sex och lite senare fick vi välja mellan olika arbeten. Jobba i apelsinodlingar, skörda bönor, utföra enkelt byggnadsarbete eller arbeta på lägrets egna grönsaksfält, allt detta skulle göras.

De kubanska jordbruksarbetarna lärde oss vad som är självklart i ett land som inte fått någonting gratis, men som





vi ofta glömmer bort: Utan arbete ingen mat och slarvar man bort föda kan följden bli att några blir utan.

Det var nytt för nordbor att de oansenliga små vissna växterna på bönfälten utgjorde en basföda som måste skördas noggrant och behandlas med respekt. Lika nytt var att man måste rensa apelsinträd från vildvin, som hotar att kväva träden.

Lägrets egna grönsaksodlingar var ett exempel på hur man överallt på Kuba tar ett eget ansvar för matförsörjningen. Liknande odlingar som på lägret såg vi i själva Havanna och i andra städer under rundresorna. Kubanerna påpekade gärna att det också blir miljövänligt med de korta transporter systemet skapar.

De enda klagomålen på arbetsprogrammet som hördes var att vi fick arbeta alltför lite. Fyra halva arbetsdagar kunde gärna ha varit fler ansåg de svenska brigadisterna när de gjorde sin utvärdering på brigadens sista dag.

Under första veckan var varje eftermiddag fylld av föredrag och diskussioner innan vi hade egen tid på kvällarna. Och som sagt, vilken härlig egen tid det var!

Mötet med anhängare till De fem, som besökte brigaden på lägret, var en av höjdpunkterna. Med stor värdighet och återhållen sorg berättade de om ett gigantiskt justitiemord. De som avslöjat terrorister sitter fängslade i USA samtidigt som de verkliga terroristerna går fria i Miami.

Allra mest imponerande var nog ändå de många bevisen på kubansk internationell solidaritet.

I Havanna besökte vi en högskola för idrottstränare, som utbildar studenter från fattiga länder i tredje världen. Där får mellan 800-900 ungdomar en helt gratis femårig utbildning.

När vi deltog i 50-årsfirandet av revolutionen fanns där också många studenter från den internationella läkarhögskolan. Där utbildas runt 9000 utländska studenter, som sedan återvänder till sina hemländer som färdiga läkare.

Men vi fick också resa runt en vecka. Sancti Spiritus ligger ungefär trettio mil från Havanna. Här var vi alla

Mycket rörande var besöket i byn för barn som drabbats av nedfallet efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyli. Byn ligger fint vid den bästa badstranden utanför Havanna och i över 20 år har cirka 250 barn åtgångits här. Barnen som behandlas där nu tog emot oss med sång och musik på friluftsscenen.



inbjuda till en CDR-kommitté i stadens arbetarkvarter och kunde lära oss något om hur denna grundbult i det kubanska samhället fungerar.

Vi besökte också det fantastiska Trinidad. Hela staden är ett världsarv och det som ännu inte är upprustat kommer att bli det med yttersta noggrannhet. Finare exempel på kolonial arkitektur finns inte någonstans på jorden, utom möjligen i gamla Havanna.

Rundresan avslutades med ett besök till Ches grav i Santa Clara. Den öppna platsen bredvid monumentet är verkligen stor och det är monumentet också.

Men det är inte detta som fastnar i minnet, utan själva graven. I en liten grotta vilar Che och han är inte ensam. De kamrater som stupade med honom vilar också här och allt är mycket, mycket fint gjort.

Programmet var alltså späckat så gott som varje dag i tre veckor och en sådan här redogörelse skummar bara på ytan. Så till exempel är det rika kulturella utbudet med teaterbesök, trubadurer och flera filmer inte alls redovisat.

Men det kan varje läsare lätt råda bot på. – Anmäl dig snarast till nästa brigad och upplev allt själv!

NORDISKA BRIGADEN

Två till tre veckor, vinter eller sommar eller 1 maj. Arbete, studiebesök, rundresa. Enkelt jordbruksarbete, mestadels plocka citrusfrukter och rensa kring träden eller på bönodlingar, jordnötsodlingar mm. Byggnadsarbete förekommer också. Sover gör man i 8 bäddarsrum. Maten är enkel men näringsrik. Det finns köttretter och vegetarisk mat. I lägret finns en bar med pizzabitar, glass, kaffe, läsk, och annan dryck.

Resan ordnar du själv. Det går bra att komma några dagar tidigare och bo på brigadlägret. Det kostar ca 100 kr per natt inklusive mat. Det går också bra att stanna kvar några dagar extra på Kuba efter brigaden. Personalen på lägret hjälper till med att boka övernattnings i Havanna.

Seminarier hålls för det mesta på spanska som också är språket på studiebesöken, med tolkning till engelska.

För de som vill erbjuds hämtning från flygplatsen, detta ingår i priset. Kolla Svensk-Kubanskas hemsida för mer information. www.svensk-kubanska.se